

ONTMOETINGSKERK BERGAMBACHT  
10:00 Ds. M.J.T. Burema uit Alphen a/d Rijn

Samenzang voor en met de kinderen:  
Ik ben veilig in Jezus armen

Refrein:  
Ik ben veilig in Jezus' armen  
veilig ben ik bij Hem.  
Ik ben veilig in Jezus' armen  
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet  
is het soms net alsof niemand me ziet.  
Net of er niemand meer is die me mist  
dan mag ik weten dat Jezus er is.

Refrein:  
Ik ben veilig....

Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek  
wat er gebeurt, dat begrijp je dan niet.  
Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw  
Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou.

Jij bent veilig in Jezus' armen.  
Veilig ben jij bij Hem.  
Jij bent veilig in Jezus' armen  
er is nergens een plek waar jij zo veilig bent.

Welkom en mededelingen

Stil gebed  
Begroeting

Zingen: Psalm 84: 1,3,6

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijn en leven doet.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijn en leven doet.

Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt.

Kyriegebed - acclamatie `Kyrie, kyrie, eleison`

Zingen: Lied 791: 1,2,3,6

Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!

Gebed

Zingen: Lied 701

Zij zit als een vogel, broedend op het water,  
onder haar de chaos van de eerste dag;  
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,  
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,  
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;  
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder  
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons  
oog.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder  
weerga,  
maakt de tongen los, taal en getuigenis,  
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;  
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,  
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;  
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,  
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Kindernevendienst

Lezing OT: Jesaja 63: 7-14  
Waar is onze beschermer?

<sup>7</sup>Ik zal de liefde van de HEER gedenken  
en zijn roemrijke daden bezingen:  
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,  
de goedheid die hij het volk van Israël bewees  
in zijn ontferming en onbegrensde liefde.  
<sup>8</sup>Hij zei: 'Natuurlijk, het is mijn volk!

Mijn kinderen zijn te vertrouwen.  
Daarom wilde hij hun redder zijn.

<sup>9</sup>In al hun nood was ook hijzelf in nood:  
zij werden gered door de engel van zijn  
tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen  
heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en  
heeft hen gedragen, alle jaren door.

<sup>10</sup>Maar zij zijn in opstand gekomen  
en hebben zijn heilige geest gekrenkt.

Daarom werd hij hun tot vijand  
en bond hij de strijd met hen aan.

<sup>11</sup>Toen dacht hij aan de dagen van weleer,  
aan Mozes en zijn volk.

Waar is hij die zijn volk door de zee voerde,  
waar zijn de herders van zijn kudde?

Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige  
geest? <sup>12</sup>Die Mozes terzijde stond met zijn  
luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde  
om zich een eeuwige naam te verwerven?

<sup>13</sup>Die hen door de diepte leidde als paarden  
door de woestijn, zonder dat ze struikelden,  
<sup>14</sup>als vee dat afdaalt naar het dal?

Het was de geest van de HEER die hun rust  
gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid  
om u een luisterrijke naam te verwerven.

Zingen: lied 103c: 1,2,3

Loof de koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de koning, loof de koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaderen deden,  
eigen u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Loof uw Vader, loof uw Vader,  
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,  
Hij kent onze broze kracht.  
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons  
van de boze en zijn macht.  
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,  
die het licht is in de nacht.

2<sup>e</sup> lezing: Marcus 6: 42-52

<sup>42</sup>Iedereen at en werd verzadigd. <sup>43</sup>Ze haalden  
de overgebleven stukken brood op, waar wel  
twaalf manden mee konden worden gevuld, en  
ook wat er over was van de vissen.

<sup>44</sup>Vijfduizend mensen hadden van de broden  
gegeten. <sup>45</sup>Meteen daarna gelastte hij zijn  
leerlingen in de boot te stappen en alvast naar  
de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen  
zou hijzelf de menigte wegsturen. <sup>46</sup>Nadat hij  
afscheid van de mensen had genomen, ging hij  
de berg op om er te bidden. <sup>47</sup>Bij het vallen van  
de avond was de boot midden op het meer, en  
hij was alleen aan land. <sup>48</sup>Toen hij zag dat de  
leerlingen door de hevige tegenwind maar  
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook  
roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht  
over het meer naar hen toe, en hij wilde hen  
voorbijlopen. <sup>49</sup>Toen ze hem over het water  
zagen lopen, dachten ze dat hij een  
geestverschijning was en ze schreeuwden het  
uit. <sup>50</sup>Ze hadden hem allemaal gezien en  
raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen  
aan en zei: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet  
bang.' <sup>51</sup>Hij stapte bij hen in de boot en de wind  
ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van  
hun stuk gebracht. <sup>52</sup>Ze waren niet tot inzicht  
gekomen door wat er met de broden was  
gebeurd, omdat ze hardleers waren.

Lied van Herman van Veen - `Suzanne` via  
YouTube

Suzanne neemt je mee,  
naar een bank aan het water,  
duizend schepen gaan voorbij  
en toch wordt 't maar niet later,  
en je weet dat zij te gek is,  
want daarom zit je naast haar  
en ze geeft je pepermuntjes,  
want ze geeft je graag iets tastbaars  
en net als je haar wilt zeggen:  
'ik kan jou geen liefde geven'  
komt heel de stad tot leven en hoor  
je meeuwen schreeuwen,  
je hebt steeds van haar gehouden,  
en je wilt wel met haar meegaan,  
samen naar de overkant  
en je moet haar wel vertrouwen,  
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand

En Jezus was een visser,  
die het water zo vertrouwde,  
dat Hij zomaar over zee liep,  
omdat Hij had leren houden  
van de golven en de branding,  
waarin niemand kan verdrinken,  
Hij zei: ' Als men blijft geloven,  
kan de zwaarste steen niet zinken'.  
Maar de hemel ging pas open,  
toen Zijn lichaam was gebroken  
en hoe Hij heeft geleden,  
dat weet alleen die Visser aan 't kruis  
en je wilt wel met Hem meegaan,  
samen naar de overkant  
en je moet Hem wel vertrouwen,  
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.

Suzanne neemt je mee,  
naar een bank aan het water,  
je onthoudt waar ze naar kijkt,  
als herinnering voor later  
en het zonlicht lijkt wel honing,  
waaraan kinderen zich te goed doen

en het grasveld ligt bezaaid met wat de  
mensen zoal weg doen,  
in de goot liggen de helden,  
met een glimlach op de lippen  
en de meeuwen in de lucht,  
lijken net verdwaalde stippen,  
als Suzanne je lachend aankijkt  
en je wilt wel met haar meegaan,  
samen naar de overkant  
en je moet haar wel vertrouwen,  
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.

Overdenking

Zingen: Lied 917

Ga in het schip, zegt Gij,  
steek van het strand.  
Vaar tegen wind en tij,  
vaar naar de overkant,  
wacht daar op Mij.

Geeft Gij ons nu een steen,  
Meester, voor brood?  
Laat Gij ons nu alleen?  
Laat Gij ons in de nood?  
Zendt Gij ons heen?

Wij zien alleen nog maar  
water en wind.  
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?  
Wij, nu de nacht begint,  
weten niet waar.

Wandelt Gij als een schim  
over het meer?  
Werd Gij een verre glimp?  
Heer, zijt Gij onze Heer,  
kom van de kim!

Kom met uw scheppingswoord  
in onze ziel!  
Spreek dat de wind het hoort!  
Kom, dat het water knielt,  
bij ons aan boord!

Ik ben het, zegt Gij dan.  
Kom maar met Mij  
mee naar de overkant.  
Wees maar niet bang, zegt Gij,  
hier is mijn hand.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed  
Acclamatie bij de voorbeden 3 x Lied 368h

Vervul ons met uw Geest,  
geef adem en kracht aan mensen.

Collecte

Zingen: Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenbede

Gezongen "Amen" door de gemeente